

## Augustus rit 2017 - Elfstedentocht door Otto - 31 augustus 2017

Er zal nog lang worden gesproken over de Elfstedentocht van 2017! De omstandigheden waren bar en boos voor de Tocht der Tochten. De Rayonhoofden waren al hoofdschuddend afgehaakt. Het was gekkenwerk volgens hen.

Toch begonnen twintig eigenwijze mannen en een eigenwijze vrouw aan de barre tocht. Vanwege de extreme temperaturen werden de ijzers verwisseld voor rubber en werden kranten vervangen door lucht- of waterkoeling.

De grootste en sterkste deelnemer besloot zelfs met zijn vrouw achterop de rit te voltooien .....



Sneek - Vertrek bij De Stadsherberg

Eigenwijs startte de groep ook niet traditioneel in Ljouwerd, maar werd aangevangen met Koek en Sopie in de Stadsherberg van Snits. Na een korte toespraak vertrok de stoet met aan kop een deelnemer uit de een voormalige Nederlandse kolonie. Hij was van plan de gehele rit op kop te rijden en zodoende de eerste Surinamer te worden die als eerste over de finish zou gaan van de Tocht der Tochten.

De route ging traditioneel 'langs' IJlst, Sloten, Stavoren, Hindelopen en Workum, waarna in Bolsward een fouragepost werd aangedaan t.w. De Wijnberg.

Na snel wat uitsmijters te hebben weggewerkt begon de slijtageslag opnieuw. Het hele peloton vertrok weer richting Harlingen en vervolgens Franeker.



Bolsward - lunch bij De Wijnberg

Bij Bartlehiem vielen de eerste slachtoffers. Drie moedige rijders uit Almere konden het moordende tempo van de Surinaamse kopman niet meer bijbenen en moesten helaas afhaken.

Na een korte fotosessie bij de legendarische brug van Bartlehiem begon de groep aan de laatste twintig kilometer van Dokkum naar Wyns. Om precies 16:00 uur arriveerde de groep bij het mooie terras van Eetcafé De Winze.



Moe maar voldaan, en onder het genot van een drankje, werd door velen teruggekeken op dit onuitwisbare stukje geschiedenis van de DC10Skyriders. En uiteraard reden vele via Leeuwarden huiswaarts om stad nr.11 ook nog even aan te stippen. Met dank aan Luuk voor de prachtige route die weer voor ons had uitgezet.



Het bekendste bruggetje van Nederland in Bartlehiem